



Vrienden van Titus Brandsma

Mei 2018

50 jaar Titus Brandsma Instituut

Het is dit jaar vijftig jaar geleden dat de Katholieke Universiteit Nijmegen en de Karmelorde de handen in elkaar sloegen om een wetenschappelijk instituut voor de studie van de mystiek op te richten. Zoals de statuten duidelijk maken was al vanaf het begin duidelijk dat het instituut naast een wetenschappelijke ook een duidelijke maatschappelijke opdracht meekreeg. Die in die tijd al unieke combinatie had alles te maken met de naamgever van het nieuwe instituut, Titus Brandsma – één van de stichtende hoogleraren van de universiteit, maar tegelijk een maatschappelijk en kerkelijk geëngageerd karmeliet. Voor Titus Brandsma stond het buiten kijf dat de vernieuwing van het geloof bij uitstek in de mystieke traditie een belangrijke bron van inspiratie kon vinden. Maar omdat men de gewone gelovigen zeer ernstig moet nemen, moeten ze daarbij geholpen worden met onderzoek dat serieus is en van hoog niveau. Deze intuïtie lag ook ten grondslag aan het Titus Brandsma Instituut dat een levend monument werd voor deze grote karmeliet en geleerde.



Het instituut heeft in de loop van de tijd vele wateren doorzwommen, vele uiteenlopende visies werden met elkaar geconfronteerd, maar telkens opnieuw werd gezocht naar deze unieke balans tussen wetenschappelijk onderzoek naar de mystieke traditie van internationaal niveau en vormingswerk voor een breder publiek. Zo heeft het Titus Brandsma Instituut een geheel eigen plaats verworven in het intellectuele en academische landschap, als een internationaal erkend expertisecentrum op het gebied van de mystiek, alsook in het maatschappelijke en kerkelijke leven.

Vanaf de stichting was het Titus Brandsma Instituut een belangrijk project van de Karmel. De Nederlandse Karmelprovincie heeft veel aan mens- en denkracht

in dit instituut geïnvesteerd. In 2018 is dit minder vanzelfsprekend dan in 1968, maar ook nu wordt er creatief nagedacht over de toekomst. De vijftigste verjaardag van het instituut wordt een belangrijke mijlpaal voor het instituut, en voor zijn dragende partners, de Radbouduniversiteit en de Nederlandse Karmelprovincie. Deze verjaardag wordt een belangrijk moment om over de toekomst na te denken.

Inigo Bocken

Wetenschappelijk directeur Titus Brandsma Instituut

Instituut voor mystiek

Titus Brandsma had al meteen bij de oprichting van de Katholieke Universiteit in 1923 ook een Instituut voor Mystiek opgericht.



**INSTITUUT VOOR DE GESCHIEDENIS
DER NEDERLANDSCHE MYSTIEK AAN
DE R.K. UNIVERSITEIT TE NIJMEGEN**

**DIRECTEUR: Prof. Dr. TITUS BRANDSMA, O.Carm.
DODDENDAAL 8 - NIJMEGEN**

Postrek. 112858

Vrienden van Titus Brandsma

Activiteiten rondom het 50-jarig bestaan van het Titus Brandsma Instituut

De opening van de activiteiten vond afgelopen 23 februari plaats in de aula van de Universiteit. Heel toepasselijk op de geboortedatum van Titus Brandsma.



Lustrumcongres

Op 13 en 14 juni zal er een internationaal wetenschappelijk lustrumcongres zijn met als thema Down Town / Down Soul.

Publieksmanifestatie

Op vrijdag 15 juni is er een grote publieksmanifestatie in de Stevenskerk te Nijmegen (inloop vanaf 10.00 uur).

Er is een gevarieerd programma. 's Morgens zullen er naast sprekers van officiële zijde, twee lezingen zijn door Inigo Bocken, directeur TBI en Anne-Marie Bos,

wetenschappelijk medewerker, belast met het Titus Brandsma project. Er zullen Marialiederen gezongen worden o.l.v. Ad de Keyzer.

De middag begint met een viering, waarna zowel Desanne van Brederode als Ad van Liempt zullen spreken. Berry van Beinum bespeelt het grote orgel. Ook zal er een nieuw boek met teksten van en over Titus Brandsma gepresenteerd worden. Er wordt u een mooie lunch aangeboden en ter afsluiting van de dag is er een receptie. Kortom, het belooft een prachtige dag te worden. Wel graag van te voren aanmelden via secretariaat@titusbrandsmainstituut.nl



Studieweek mystiek

Van 2 tot 5 juli is de jaarlijkse studieweek mystiek gewijd aan Titus Brandsma, hoe hij keek naar mystiek. "Mystiek is een bijzondere vereniging van God met de mens," aldus Titus Brandsma in 1937, "waarbij de

mens zich Gods tegenwoordigheid bewust wordt en zich ook zijnerzijds met God verenigt." Onder leiding van Anne-Marie Bos worden teksten gelezen waarin Titus Brandsma zijn doordenking van de mystiek verwoordt en uitnodigt te delen in de mystieke schouwing. Meer informatie hierover is te vinden op de website van het instituut. (foto AM.)

Meer informatie vindt u op de website van het Titus Brandsma Instituut.



Vrienden van Titus Brandsma

Mogelijke Heiligverklaring Titus Brandsma in nieuwe fase

Nadat in Florida, Palm Beach, de afgelopen jaren door artsen en juristen de genezing is onderzocht van pater Michael Driscoll, is er nu een belangrijke volgende stap gezet op de weg naar een mogelijke heiligverklaring van Titus Brandsma.



Veertien jaar geleden werd bij pater Driscoll een agressief, kwaadaardig melanoom geconstateerd, met uitzaaiingen in de lymfeklieren. Hij werd geopereerd en kreeg zware bestralingen. Het diocees begon een intensieve gebedsactie onder voorspraak van Titus Brandsma, voor de genezing van pater Driscoll. De kanker verdween, maar een melanoom van deze zwaarte komt vaak na een aantal jaren weer terug. Nu is het al veertien jaar later en, tot grote verwondering van de artsen, is pater Driscoll gezond en wel aan het werk in zijn parochie. Hij is genezen verklaard. Pater Driscoll had vanaf zijn jeugd een grote devotie voor Titus Brandsma, sinds hij over hem hoorde vertellen op school. De onderzoeken en verklaringen rondom de genezing van pater Driscoll zijn in Florida tot een positief einde gekomen en daarmee afgesloten, om nu in Rome een nieuwe fase in te gaan.

In de internationale nieuwsbrief van de Karmel stond onderstaand bericht.

In aanwezigheid van onze prior generaal Fernando Millán Romeral, de postulator generaal Dr. Giovanna Brizi, de generale raadsleden voor Europa en Azië John Keating en Benny Phang Khong Wing en Ton van der Gulik, die de Nederlandse provincie vertegenwoordigende, werden op 6 februari 2018 de documenten geopend die het wonder in Palm Beach (Florida, USA) onderzoeken, een wonder dat aan Titus wordt toegeschreven. Alle docu-

menten waren de desbetreffende Congregatie overhandigd op 24 januari 2018 door de vice-postulator Mario Esposito, o.carm.

De eenvoudige maar toch plechtige handeling vond plaats bij de Congregatio Pro Causis Sanctorum (Congregatie voor de heilig- en zaligsprekingsprocessen). Na afloop werden de aanwezigen ontvangen door Monseigneur Marcello Bartolucci, aartsbisschop en secretaris van de Congregatie. Hij nodigde de karmelieten uit Titus als voorbeeld te nemen voor hun leven en door te gaan met het bidden voor de heiligverklaring.

Dit stadium is een heel belangrijke stap op de weg naar de mogelijke heiligverklaring. Nu worden de documenten van het onderzoek in het bisdom in Florida in Rome bestudeerd door een Commissie van medici, vervolgens door een Vergadering van theologen waarbij de Promotor Fidei (in de volksmond de 'advocaat van de duivel') een belangrijke rol speelt. Deze commissies gaan niet het 'wonder op voorspraak van Titus' opnieuw op details napluizen, maar meer toetsen op de randvoorwaarden (vanuit de medische wetenschap en vanuit theologie en geloof) dat alles in het proces correct is verlopen volgens de regels. De resultaten hiervan gaan naar de Vergadering van kardinalen en bisschoppen van de Congregatie voor de Heiligverklaring, die ten slotte advies uitbrengt aan de Paus. Dus een belangrijke stap!



▲ v.l.n.r. John Keating, Dr. Giovanna Brizi, Monseigneur Marcello Bartolucci, Fernando Millán Romeral, Benny Phang Khong Wing.

GETUIGENIS

In de aanloop naar de zaligverklaring van Titus Brandsma is in de Nederlandse kranten een oproep gedaan naar getuigenissen van mensen die Titus Brandsma gekend hebben. Door veel mensen is daarop gereageerd, uit alle lagen van de bevolking. Daarom weten we van zijn doen en laten in het daagse leven. Maar ook van mede-gevangenen hoe hij in gevangenschap was in Scheveningen, Amersfoort, Kleve en uiteindelijk in Dachau. De getuigenissen zijn een rijke bron van informatie.



Heinrich Rupieper, een Duitse priester, was zelf al in 1935 gevangen genomen. Hij leerde Titus Brandsma kennen tijdens het laatste stuk van het transport naar Dachau, waar hij tegelijk met Titus aankwam en met hem de eerste weken in het toegangsblok was. Rupieper werd in 1899 geboren, in 1926 priester gewijd. Hij liet zijn kritiek op de Nazi-ideologie, ook na de machtsovername in 1933, duidelijk blijken. Omdat zijn pastoraat zich vooral op de jeugd richtte, werd hem dat des te kwalijker genomen. Nadat in zijn parochie iemand een NS-man had aangevalen, werd hij ervan beschuldigd met zijn preken hiertoe aangezet te hebben. In december 1935 werd hij tot vier jaar celstraf veroordeeld. Tijdens een nieuw proces in december 1936 werd hij beschuldigd van financiële onrechtmatigheden en veroordeeld tot zeven jaar tuchthuisstraf. Hij zat in diverse gevangenissen en kampen, o.a. drie jaar in Neuenkammen, daarna in Dachau, waar hij in mei 1945 werd bevrijdt. Hij woog toen nog 40 kilo. In 1946 kreeg hij weer een benoeming in het pastoraat. Hij stierf in 1964 in de leeftijd van 65 jaar. Heinrich Rupieper heeft een bewogen getuigenis over Titus geschreven, waarin ook duidelijk wordt dat het juist de priesters geweest zijn die het extra zwaar te verduren kregen in Dachau.

“Ik heb pater Titus leren kennen tijdens het transport naar Dachau, ongeveer op 15 juni 1942 in Frankfurt. Ik was tijdens het transport bij hem in Nurnberg en

Dachau. Tijdens het politietransport werden we met vijf man in een cel voor twee personen gedrukt. In Nürnberg moesten we drie dagen in een gymnastiekzaal blijven. We hebben veel met elkaar gesproken. Ik ben zelf in meerdere kampen geweest, maar Dachau was erg, heel erg. Bij zijn zwakke lichamelijke gesteldheid betekende Dachau voor pater Titus een zekere dood. Hij was, toen hij in Dachau aankwam, lichamelijk al volledig op. Maar hij maakte een fijnzinnige, rustige indruk op mij. Hij had zijn leven overgegeven in Gods hand.

... 's Avonds om 17 uur op 19 juni kwamen we aan op het station van Dachau. Daar werden we door de SS 'begroet'. Als je niet zelf op de vrachtwagen kon klimmen werd je met geweerkolven 'geholpen'. Toen we bij het opnameblok kwamen, stortten ze zich meteen op de geestelijken onder ons. Titus Brandsma werd ook meteen gepakt. We moesten eerst kniebuigingen maken. Daarna kwam het bad, we moesten ons helemaal uitkleden, een homoseksuele man werd meteen doodgeslagen. Later kwam Titus in block 28 en ik in 26, toen zijn wij elkaar uit het oog verloren.

.... Haat kende hij niet. Wat men hem ook aan deed: in christelijke liefde en gebed liet hij het van zich afglijden. Hij had geen afkeer van ons Duitsers, hij ging gewoon met ons om. Ik heb mij er steeds over verwonderd dat pater Titus zonder enige uiting van afschuw of innerlijk verdriet alles geduldig verdroeg. Hij bad heel veel de rozenkrans, op zijn vingers, en zei: 'We moeten voor ze bidden'.

... Zijn geduldig gedragen lijden zonder woorden maakte op zijn medegevangenen een diepe indruk. Hij verleende geestelijke bijstand aan anderen, sprak met hen, monterde hen op. Ook door het voorbeeld dat hij gaf monterde hij mensen op. Zijn innerlijke sterkte en moed waren buitengewoon, ook zijn volharding. Over zijn geduld heb ik al genoeg gezegd. Dat men zijn vijanden kan vergeven zoals hij deed, is werkelijk grootmoedig. Bij het leren exerceren trapte de kapo steeds weer Titus op de hielen, waardoor het begon te bloeden en hij zware verwondingen opliep. Als Brandsma zijn klompen verloor, moest hij op blote voeten over de harde kiezel verder marcheren. Brutaal en zonder enige terughouding werd er op hem ingeslagen.

... Ik heb niet met hem gesproken over waarom hij gevangen zat, maar het was duidelijk dat hij de volle verantwoording droeg voor wat hij gedaan had. Hij heeft er geen spijt van gehad. Ik heb me er steeds over verwonderd hoe pater Titus zonder ook maar één weerwoord of innerlijke beschadiging alles geduldig verdroeg.”

Hettie Berflo

Titus Brandsma wereldwijd



Het licht van de zalige Titus Brandsma schijnt helder tot ver buiten de grenzen van zijn geboorteland Friesland en Nederland. Zijn bekendheid en invloed volgt het pad van de Karmel Orde over de wereld. In de beide Amerika's, in Azië en Afrika is Titus Brandsma een bepalende en invloedrijke figuur geworden in nieuwe

missies en stichtingen van de Orde. Om er een paar te noemen: hij is de beschermheilige van de Titus Brandsma Delegatie van Paraná in Brazilië, in Peru is een volksbibliotheek naar hem vernoemd. Er is de jaarlijks uitgereikte Titus Brandsma Award voor de journalistiek in de Filippijnen, de Titus Brandsma Provincie in Indonesië heeft hem als beschermheilige en sinds kort wordt er aan hem een wonder toegeschreven in Florida, VS. In Afrika is er het Titus Brandsma Centrum voor spiritualiteit in Betembo, Democratische Republiek Congo. In Yaounde, Kameroen, in de kapel van het Karmelconvent aldaar, is een schildering van bekende Karmelieten, zoals Teresa van Avila en Edith Stein en anderen, waar ook Titus Brandsma in is opgenomen. In Ekali, ook

in Kameroen is het Titus Brandsman convent naar hem genoemd.

Op 26 juli 2017 kwamen in Kameroen meer dan 50 mensen bij elkaar om zijn 75 jarig martelaarschap te gedenken. Niet alleen waren er veel karmelieten aanwezig, maar ook veel leken. Aan de hand van zijn levensloop werden belangrijke aspecten onder de aandacht gebracht: Titus als Karmeliet, zijn intellectuele werk, zijn opkomen voor vrede en gerechtigheid tot en met zijn dood in Dachau. Daarna was er een quiz waarbij allerlei kleine prijzen gewonnen konden worden die door de Nijmeegse karmel ter beschikking waren gesteld, zoals T-shirts met zijn afbeelding, boekjes, iconen en een beeldje. Daarna was er een plechtige eucharistie viering, waarbij pater Joseph Ongono O.Carm., pastor van de parochie en prior van het convent, een overweging hield over Titus Brandsma als profetisch model voor onze tijd. De dag werd afgesloten met een feestelijk samenzijn met eten en drinken.

Titus Brandsma leeft als profetisch voorbeeld voor deze tijd in de wereld.

Francois Manga, O.Carm.

Colofon

Uitgave van:

Stichting Vrienden van Titus Brandsma

Administratie, opmaak en verzending:

Stijn Buysstraat 11

6512 CJ Nijmegen

Tel: (024) 360 24 21

E-mail: titusbrandsmavrienden@karmel.nl

Redactie:

Hettie Berflo en Sanny Bruijns

Bank:

RABO: NL62 RABO 0135897491

ABN-AMRO: NL11 ABNA 0230007732

t.n.v. Vrienden van Titus Brandsma



Vrienden van Titus Brandsma

Bij het schilderij van Titus op Goede Vrijdag in Amersfoort

Op Goede Vrijdag in Amersfoort hield Titus Brandsma in de barak een lezing over de lijdensmystiek sinds Geert Grote. Bij het zien van de foto van een deel van het velletje papier met aantekeningen dat Titus gebruikte op deze Goede Vrijdag 3 april, was ik getroffen door een streepje dat hij gezet had onder het voorzetsel in: "God in ons". Even daarvoor had hij genoteerd: "Het Lijden van Christus in vereeniging met ons lijden".

Toen ik later het hele papier zag, wat wonderwel bewaard is gebleven, zag ik dat Titus in zijn schets van de lijdensmystiek, zich met zijn lotgenoten begaf in het lijden van Christus in Amersfoort. Deze actualisatie van Goede Vrijdag bezielde hem en zijn medegevangenen met diepe ontroering.

Op het schilderij zie je de kleine gestalte van Titus in het uniform van de gedemobiliseerde Nederlandse soldaten met de ouderwetse wikkels om de benen en daaronder klompen. Ik ben geïnspireerd door de bekende tekening van deze bijeenkomst. Maar ik neem als uitgangspunt het zicht vanaf een van de britsen en laat Titus klein in het licht staan.



Paul Reehuis, karmeliet, pastor Titus Brandsma Gedachteniskerk.

Vriendenboek Titus Brandsma



In dit boek wordt Titus Brandsma in al zijn veelzijdigheid belicht in woord en beeld. Vensters waardoor we een glimp opvangen van het innerlijk van deze bezige en toch zo stille karmeliet, die zo vurig verlangde te leven uit God. Tekst en beeldcompositie zijn van de hand van Kees Waaijman

Prijs: € 19,90 excl. verzendkosten

Verkoop:

- Titus Brandsma Memorial, Stijn Buysstraat 11, 6512CJ Nijmegen – 024-3602421.
- Karmel Boxmeer, Steenstraat 39, 5831JA Boxmeer

Bestelling per mail:

TitusBrandsmaVrienden@karmel.nl

Vrienden van Titus Brandsma

Titus in mijn leven



Toen ik als 12-jarige bij mijn ouders aan gaf dat ik wel naar het klein seminarie wilde gaan en ook nog voor de Karmel koos, was mijn moeder zeer verheugd en zeker ook ontroerd. Mijn keuze was de orde van pater Titus en dat was voor haar heel bijzonder. Pater Titus herinnerde zij zich nog vanuit haar jeugd en zij heeft hem goed gekend: zo'n fijn

man, die altijd een praatje met je maakte, ook al liep hij te bidden. "Die pater Titus liep op de smalle paadjes tussen de weilanden te brevieren of te rozenkrans bidden", zo zei mijn moeder. Als meisje zag ze op tegen een pater, mar die wie in hiele gewoane freonlike man. De boerderij van boer Brandsma en de boerderij van mijn pake Hiemstra lagen dicht bij elkaar. Als je vanaf mijn pake's boerderij naar de stad Bolsward wilde gaan, dan kwam je langs Oegoklooster. Met respect en ontzag werd door mijn hele familie over pater Titus en de Brandsma's gesproken: "Sa'n goede man; dy wurdt grif noch wolris hillich".

Op mijn plechtige communie kreeg ik van mijn peet-tante Jourika een prentje van pater Titus met aan de ene kant zijn foto en aan de andere kant het gedicht: "O, Jezus, als ik U aanschouw, dan leeft weer, dat ik van U hou". Ik legde het gedachtenisplaatje met zoveel prentjes in mijn dagmissaal van de Carmelieten. Ik heb het nog en nu staat het in mijn boekenkast.

Een tijd is het stil geweest wat betreft de Karmel en pater Titus. Zijn zaligverklaring heb ik vanaf een zijspoor gevolgd. Pas in de jaren '90 toen ik opnieuw binnenkwam in het land van de Karmel, kwam ook pater Titus weer op mijn weg. De ontroering en de liefde die mijn moeder voor haar buurpater Titus had, werd ook mij steeds meer deelachtig.

Na mijn professie bij Karmelbeweging mocht ik mee met een Dachau-reis. Ik kan niet onder woorden brengen wat dit allemaal met mij heeft gedaan. Maar ik er-voer daar wel dat ik die liefde die mijn moeder heeft gehad voor pater Titus en die zij aan mij wist over te

dragen, daar in mij opnieuw ging opbloeien. "Sa'n gewoane man, sa sterk yn it betrouen yn minsken". Zoals Titus zelf ook gezegd heeft: de gewone dingen van het leven goed doen. Zo blijf ik in de geest van Titus ook vertrouwen in de liefde van mensen. En blijf ik ook vertrouwen in God: 'Hij is er altijd', zoals we zingen in het Tituslied, ook in mijn eigen pijn en verdriet.

Een aantal weken geleden stond er in het dagblad Trouw het gedicht: "ze schopten titus" van Tsead Bruinja. De regel uit het gedicht: "in een brillendoos onder zijn oksel bewaarde hij de hostie waar het hele kamp mee gezegend werd", is opmerkelijk en bijzonder te noemen en houdt mij bezig. Ondanks de zware bewaking van de bewakers kon Titus de hostie bewaren in zijn brillendoos. Zo was "Ons Heer" bij Titus en kon hij alle pijn en ellende van de bezetters verdragen. Het deed er niet meer toe: God was er, was bij Titus en alle gevangenen en God zegende hen. Dat dit mogelijk is geweest, moet een Godswonder zijn geweest.

Jan Mulder, lid van Karmel Beweging

Uit de oude Tituskapel

Uit de oude Titus Brandsma Kapel in de Doddendaal zijn bij de opheffing de altaartreden verwijderd en opgeslagen. Deze treden zijn van Belgisch hardsteen. De Nijmeegse kunstenaar Mariet Horstink heeft er nu een beeld van gemaakt, het Laatste avondmaal. Zij heeft zich hierbij laten inspireren door het Laatste Avondmaal van Leonardo da Vinci. Dit is gebaseerd op Johannes 13: 21-26 waarin Jezus aankondigt dat een van zijn 12 discipelen hem zal verraden. U kunt het beeld nu vinden in de Sacramentskapel van de Titus Brandsma Gedachteniskerk.



Vrienden van Titus Brandsma

ze schopten anno sjoerd en ze schopten titus

De dichter Tsead Bruinja (Rinsumageest 1974) schrijft in het Fries en het Nederlands. In zijn nieuwe bundel 'hingje net alle klean op deselde kapstok / hang niet alle kleren aan dezelfde kapstok', staat een gedicht over Titus Brandsma, 'ze schopten anno sjoerd en ze schopten titus'. Het gedicht werd enige tijd geleden in Trouw besproken.

ze schopten anno sjoerd en
ze schopten titus

ze schopten anno sjoerd en ze schopten titus
tot de pater bloedde en de bloedende zei

wij zullen voor die mensen bidden
zodat ze tot inzicht komen

collectieve armoede zou
de zaak kunnen keren

het kasteel van de ziel
kregen de laarzen niet kapot

in een brillendoos onder zijn oksel
bewaarde hij de hostie waar het hele kamp
mee gezegend werd

hij weigerde te geloven
dat de dorre grond
geen vrucht kon dragen

ze schopten titus en ze schopten anno sjoerd
in mijn ogen een raadsel
dat een raadsel vervloekt

ze schopten om schoenen die te smerig
een bed dat niet netjes genoeg

vertrouwen in het hoge
een smalle akker voor de een
onwrikbaar fundament voor de ander

hij wist wat hij bij zich droeg
dat wat in alles zit

ook in de broeder
die lappen om zijn voeten bond.

Tsead Bruinja

Vrienden zoeken vrienden

Wordt u ook een Vriend van Titus Brandsma?

Van harte welkom!

U wordt reeds Vriend voor € 10,- per jaar. Vrienden van Titus Brandsma ontvangen 2x per jaar de Tituskrant.

Meld u aan:

- telefonisch: 024-3602421
- per email: titusbrandsmavrienden@karmel.nl
- per post: Stijn Buysstraat 11, 6512 CJ Nijmegen

Stichting Vrienden van Titus Brandsma

Bank: NL62 RABO 0135897491

NL11 ABNA 0230007732

Bent u al Vriend van Titus Brandsma, maar heeft u uw e-mailadres nog niet doorgegeven? Dan verzoeken wij u vriendelijk dit alsnog te doen, via:

titusbrandsmavrienden@karmel.nl

Zo kunnen wij u nog beter op de hoogte houden van ontwikkelingen en activiteiten.

Dank u wel!



***Een volwassen blik 'ziet het mooie,
het lichtgevende
steeds verbonden met de slagschaduw
van het onbevredigende'.***

Vrienden van Titus Brandsma